

ONVREDE EN VREDE

Wanneer men de mens zijn individualiteit ontnemt en men zijn zelf-denken, zijn wil tot zelf-beslissen met betrekking tot zijn daden vernietigt, wanneer men zijn menselijke gevoelens zodanig afstompt dat er in hem nog de oer-barbaar overblijft, wanneer men bij hem eigen oordelen heeft vervangen door gehoorzamen op bevel en men bovendien zijn spieren heeft getraind en zijn lichamelijk uithoudingsvermogen heeft opgevoerd, dan is deze mens geschikt geworden voor het soldaten-oorlogs-handwerk.

Wanneer dan massa's van hun zelfstandigheid geheel beroofde mensen in militaire legers worden samengebracht, dan is het mogelijk, met deze legers de meest-onmenselijke wreedheden ten uitvoer te brengen, zoals in elke oorlog gebeurt. Of men kan met zo'n zelfde massa denk- en willozen de meest verfijnde technische oorlogsmiddelen produceren, zoals A- en H-bom, en wat er alzo meer aan modern oorlogstuig bestaat en nog aan zal worden toegevoegd.

Om tot resultaat van onmenselijking bij de soldaten te komen, *en voorts bij alle anderen, die aan heersers en onderdrukkers ondergeschikt zijn*, dient het militaire drilsysteem. Een drilsysteem, dat men in alle legers der wereld steeds volmaakter toepast met psychologische en psycho-technische middelen.

Deze ontmenselijking van de mens — gemakkelijk tot stand te brengen bij nog jonge mensen — is het wezen van het militarisme, dat wij als principiële anti-militaristen, die de individuele waardigheid en menselijkheid van de mens het belangrijkste achten, onafgebroken bestrijden. Want het is dit militarisme, dat oorlogen niet alleen mogelijk maakt, maar dat in een oorlog in al zijn barbaarsheid tot uiting komt. Met een op dergelijke wijze gedrild volk en leger kan men de tot vijand verklaarde bevolking van een of meerdere landen, — *en*

thans vrijwel de gehele mensheid —, militairen en burgers, vrouwen en kinderen, op de afschuwelijkste wijze ter dood brengen. Men kan de massa's, w.o. dus ook de soldaten, kommanderen tot iedere denkbare misdaad. Dat men dit ook doet, bewijzen de feiten reeds uit de laatste wereldoorlog, waarover we waarachtig toch geen nadere gegevens behoeven te verstrekken. Maar ook in de Algerijnse oorlog, in „onze” z.g. politio-
nele acties in het voormalige Ned. Indië, in Indo-China, Viet Nam, kortom overal waar het militarisme daadwerkelijk optreedt, treedt ook het barbarisme naar voren. Gruweldaden, zó laag, gemeen en onmenselijk, dat men zich er bijna geen voorstelling van kan maken. En dat alles staat ons in een volgende oorlog weer te wachten, alleen met dit verschil, dat de slachting dan *nog* beestachtiger, *nog* massaler zal plaats hebben, dan ooit te voren. Dit alles is een weinig opwekkend beeld, wat we geven, maar we kunnen het niet anders zien. Als het oorlogsbeest is losgebroken, is dat door niets meer te remmen. Want naarmate het militaire drillsysteem vollediger de door civilisatie in bedwang gehouden instincten in de mens doet ontwaken, komen in de oorlog de gevoelens van wreedheid en wraak van het mensbeest tot uiting. Het militarisme en de oorlog leert de mensen met het menselijke leven te spotten, het te vernietigen, want alle nog restende zedelijke en redelijke beginselen vallen weg op hetzelfde ogenblik dat het menselijke leven niet meer als het onaantastbare wordt beschouwd.

Het is juist al datgene wat door het militarisme wordt vernietigd, dat wij anti-militaristen willen behouden. Wij stellen voorop de individuele rechten, vrijheden en waarden van de mens, wij verdedigen en strijden voor een beschaving, die de menselijkheid in de mens tot groei en ontplooiing kan brengen; wij komen op voor het recht der persoonlijkheid om *zelf* te beslissen en te oordelen over wat goed en verkeerd geacht kan worden; *wij verdedigen het recht op het leven en strijden voor geluk, welvaart en vrede van alle mensen.*

Wij staan principiëel, radikaal en zo mogelijk konsekvent tegenover militarisme en oorlog, die slechts mogelijk zijn op de grondslag van bevelen en gehoorzamen, van slavernij en overheersen, op de onderdrukking van alle waarden der menselijkheid, op de vernietiging der persoonlijke vrijheid en van het levensrecht.

* *
*

Er zijn pacifisten die het verschijnsel oorlog als een op zichzelf staand iets, als een soort kwade demon beschouwen, die op een of andere wijze als het ware uit de lucht is komen vallen. En

n.a.v. deze gedachtengang ook hun strijdwijzen tegen de oorlog bepalen.

Nog weer anderen — en die vindt men misschien in de pacifistische kringen het meest — beperken zich in hun acties hoofdzakelijk met het richten van protesten, verzoekschriften en wat dies meer zij tot staatshoofden, regeringen, parlement etc., om aldus een verbod tot het vervaardigen en gebruiken van kernwapens te doen uitvaardigen. Hierbij dienen we direct op te merken, dat ook andere acties en demonstraties, voortgekomen uit angst voor een nucleaire oorlog, de laatste tijd steeds veelvuldiger voorkomen. En gelukkig maar, we begroeten zulks met vreugde, hoewel de doeleinden dezer acties ons als vrije socialisten te beperkt zijn en de achtergronden van deze acties veelal zeer verschillend zijn. De vrije socialisten redeneren als volgt: Voor ons staat onomstotelijk vast, dat de *oorzaken van de oorlog* gezocht moeten worden in de kapitalistische verhoudingen. Heel het kapitalistisch productie-systeem berust in wezen reeds op dwang en onderdrukking. Ook in *deze* produktiemethode wordt niet alleen een aanslag gepleegd op de vrije menselijke persoonlijkheid, maar wordt deze menselijke persoonlijkheid op vele manieren en met zeer veel middelen totaal onderworpen gemaakt aan het doel, nl. winst! Produktie om winst kent slechts één doel: de reeds verworven winstmogelijkheden in stand houden, dus stabiliseren. Aangezien de honger naar winst nooit is te stillen, worden steeds mogelijkheden gezocht voor nog méér en groter winst. Winst is geld en geld betekent macht en macht wil zeggen overheersen.

Menselijkheid, gerechtigheid, kortom een moraal wordt er daarbij niet op na gehouden. Aan winst wordt alles, dus ook de mens, ondergeschikt gemaakt en opgeofferd. Al is het niet in een oorlog, dan toch wel in het dagelijkse leven van uitbuiting en exploitatie. De mens wordt beheerd en beheerst door hen, die bezitters zijn van de produktie en produktiemiddelen. Voor dat beheersen heeft men dwang en ook geweld nodig, want ook al is de opvoeding in handen en wordt het bepaald door de bezitters, ook al heeft men alle propagandamiddelen in handen om de massa te kneden, dwang — en veelal ook geweld — blijft eveneens nodig om de mens tot een robot, tot een produkt te maken, die past in het huidige produktiesysteem van winst.

Deze gebruikte dwang- en geweldsmiddelen zouden we eigenlijk wel de oorsprong, het begin van het militarisme kunnen noemen. Immers bij deze methode reeds wordt dwang en geweld verheerlijkt, wordt de mens als het ware *ontmenslijkt*, om

er geschikte automaten van te maken. Want deze (mensen-) automaten zijn door hun willoosheid bereid om op het gebied van het geweld tot uitersten over te gaan, indien de heersers over hen dit van hen verlangen.

* *

Als vrije socialist^{en} voeren we daarom derhalve niet alleen een anti-militaristische, maar ook een anti-kapitalistische strijd. We wensen niet alleen een wereld van vrede, maar ook een maatschappij die vrij is van onderdrukking en exploitatie. Onze strijd is daardoor niet alleen op de vrede gericht, maar ook op een algehele geestelijke en maatschappelijke vernieuwing. En in de strijd voor dit alles vragen de vrije socialist^{en} zich *niet* af wat wettelijk niet of wel geoorloofd is, maar laten ze zich leiden volgens de normen van redelijke, zedelijke en menselijke motieven. Daarom vindt o.a. de persoonlijke militaire dienstweigering bij vrije socialist^{en} steun en sympathie. Hoewel onwettelijk, voldoet dit volgens onze opvattingen toch aan zedelijke en redelijke normen.

In deze strijd hopen we met steun van u allen voort te gaan, tot een waarachtige mensen-maatschappij is gevestigd.

Bovenstaande is een artikel uit Recht voor Allen, Orgaan van de Federatie van Vrije Socialist^{en}.

Redactie: Pl. Kerklaan 63¹¹, Amsterdam-C. Administratie: Kochstraat 244, Groningen, Giro 869125. Neemt een proefabonnement à f 2,- per kwartaal of vraagt proefnummer.

WAARHEEN MET PINKSTEREN

Naar de Pinksterlanddagen!

Met Pasen naar de anti-atoombommarsen:

Groningen, zaterdag 13 april, 2 uur, verzamelen Gedempte Westerhaven; **Den Haag**, tweede paasdag.

En met Pinksteren? Naar Appelscha!

Op het eigen terrein „Tot vrijheidsbezinning”, rechts het bos in, wanneer men van uit Appelscha het sanatorium nadert, wordt elk jaar weer een grootse pinksterbijeenkomst gehouden: de pinksterlanddagen geheten, kortweg P.L.

Zang, muziek, film, toneel één stuk gezelligheid, echt één grote familie! Verder is de zondagmiddag speciaal toegankelijk voor iedereen. Dan zijn er sprekers en is er zo mogelijk discussie. En dit alles in het teken van

Een betere, mooiere en vrijere wereld.

Correspondentie: Madam Curiestraat 162, Groningen.